



Er hangt een ballon in de boom.  
Een rode ballon. In een hoge boom.  
Borre ziet hem. Muis ook.  
'Die wil ik wel hebben,' wijst Muis.  
'Ik ook,' zegt Borre.  
'We kunnen de ballon delen,' zegt Muis.  
'Maar dan moeten we hem wel eerst  
te pakken krijgen,' antwoordt Borre.



'Kun jij klimmen?' vraagt Muis.  
'Ik denk het niet,' zegt Borre. 'Jij?'  
'Ik denk het ook niet,' antwoordt Muis.  
Borre en Muis kijken naar de ballon.  
Die glimt in de zon.  
Het lijkt wel feest in de boom.

'Ik kan wel springen,' zegt Muis.  
Hij springt met heel zijn lichaam.  
Zijn voorpootjes zijn gestrekt.  
Zijn snuit steekt recht omhoog.  
'Jij springt ook niet hoog,' vindt Borre.  
'Spring dan zelf!' roept Muis boos.

